

Lars Kofod-Frederiksen om forårets Søndagsundervisning

I foråret inviterer Menighedsfællesskabet igen til Søndagsundervisning første søndag i måneden efter højmesse og kirkefrokost. Som noget nyt er det samme underviser alle 5 gange – nemlig vores egen Lars Kofod-Frederiksen, som skal undervise om Det Gamle Testamente.

Lars er Gift med Kathrine og har tre børn. Bor i Vanløse og har arbejdet som børnemedarbejder i Nazaret Kirke i snart 10 år. Holder meget af naturen, cykelture, klassisk og elektronisk musik. Elsker at tegne og bage. Holder ikke af at støvsuge, men får ofte sine bedste ideer, imens han gør det. Lars er Cand.theol. fra 2009 og har skrevet speciale om jødiske Jesus-forskere.



Vi har stillet 5 skarpe spørgsmål til Lars om forårets Søndagsundervisning:

➔ *I løbet af foråret skal du undervise om Abraham, Moses, dommerne, kongerne og profeterne i Det Gamle Testamente. Hvem af dem identificerer du dig selv mest med? Eller hvem kunne du bedst tænke dig at være, hvis du skulle vælge?*

Det veksler fra dag til dag, hvem jeg synes, jeg ligner mest fra Det Gamle Testamente. Det fantastiske er, at man altid kan finde en bibelsk person, der møder udfordringer, der ligner de udfordringer, vi møder – også selvom vi er adskilt af tusinder af år. Men netop ved at spejle mig i de bibelske personer, får jeg Guds perspektiv med ind over de prøvelser, som jeg selv kan stå i. Gud var med de bibelske personer midt i deres trængsler, også selvom de var ved at miste modet eller handlede tåbeligt. Biblen og dens "helte" bliver på den måde en slags facitliste for mit eget liv, som jeg ellers kan have svært ved at overskue og regne ud. Men jeg ønsker ærlig talt ikke at bytte liv med nogen af de bibelske personer – Gud var med dem, Halleluja, men de enorme udfordringer og kampe de stod i, misunder jeg dem bestemt ikke!

➔ *Hvad håber du allermest, at folk tager med sig hjem fra din undervisning?*

Jeg håber, at man må få en fornemmelse af, hvor meget vi som kristne i dag kan bruge de bibelske mennesker som klargørende spejle for vores liv i dag. Den Gud, som ledte og inspirerede de mennesker for tusinder af år siden, er den samme – og Hans plan for at frelse og genfinde den menneskeslægt, Han har tabt, er lige så stærk i dag som dengang.

➔ *Hvad er det sværeste ved at skulle undervise i Det Gamle Testaments store personligheder?*

Det sværeste ved at undervise i dét emne er at udvælge, hvad der skal med, og hvad der skal udelades. Der er reelt en lille time stillet til rådighed, så jeg skal udvælge med omhu for at få et helt liv, eller en 400årig periode, kogt ned til en times maggi-terning.

➔ *Har du selv lært noget i forbindelse din forberedelse? Har du haft nogen "Aha-oplevelser"?*

Den tilbagevendende aha-oplevelse er hvor totalt realistisk de bibelske mennesker og deres reaktionsmønstre er beskrevet. Fordommen om Biblens personer er, at de er romantiserede guldalder-glansbilleder, altid salvesfuldt bedende og med sørgmodigt blik rettet mod himlen. Men slå op i Biblen, og man finder personerne gengivet med knivskarp ultra-realisme hele vejen igennem, og uden at der ses gennem fingre med deres fejl og mangler. Det er ret fantastisk gennem Biblen at få et så knivskarpt hverdags-billede af virkelige mennesker, der levede dengang Pyramiderne var nye. Altså, det er jo helt vildt! Og netop disse knivskarpe personskildringer gør disse personer til ligeså knivskarpe og perfekte spejle for fejlbarlige mennesker i 2019 - som fx mig selv.

➔ *Mange i kirken kender dig jo måske mest som "Børne-Lars" - ham, der underviser børnene og laver sjove ting til KirkeSplat osv. Tror du, at det kan være en fordel at have mange års erfaring med at formidle til børn, når man skal undervise voksne?*

Kort sagt: ja! :)